

Bovenbouw
groep 6/7/8

Lesbrieven



SAMEN GELOVEN



Inhoud

Uitleg en voorbereiding van thema 'Samen geloven'

3

Verhaal 'Een onverklaarbare ontsnapping' 4

De bijbel open... 5

Nu jij! 6

Werkblad I: Geloven doe je samen!

Werkblad II: Over SDOK

SAMEN GELOVEN, HOE DOE JE DAT?

Je zult maar christen zijn in Afghanistan... In Afghanistan moet je moslim zijn. Als je geen moslim bent, dan kun je alles kwijtraken: je familie, geld, huis, kinderen. Er is zelfs een wet waarin staat dat niemand christen mag zijn en als je het wél bent, kun je de doodstraf krijgen. Afghanistan staat op de eerste plek van landen waar christenen het meest worden vervolgd. Christenen houden hun geloof vaak verborgen. Er is ook geen enkele kerk te vinden in heel het land. Dat kun je vast wel begrijpen als je dit leest. Farid is een christen die in het geheim samen komt om in de Bijbel te lezen.

Wat is het dan extra bijzonder om samen te kunnen geloven! Voor ons in Nederland is het heel gewoon om samen naar de kerk te gaan. Misschien vind je het niet eens leuk om naar de kerk te gaan omdat je dan zo lang stil moet zitten. Toch is het iets om dankbaar voor te zijn! Het geloven in God is iets wat je samen kunt doen op heel veel manieren! Dat gaan we deze les ontdekken.

Opdracht:

Lees het verhaal van Farid uit de Afghanistan

Even praten... (10 min)

- » Vind jij het belangrijk om samen met iemand te kunnen praten over God? Zo ja, waarom?
- » Waarom gaan we naar de kerk?
- » Zou jij vijf uur 's morgens uit je bed gaan om samen te komen en uit de Bijbel te lezen zoals Farid deed?
- » Wat voor ideeetje kun jij bedenken zodat je elke dag uit de Bijbel leest en dat niet vergeet? Schrijf het op en hang het op zodat je er steeds aan herinnerd wordt. Lees elke dag bijvoorbeeld vijf minuten op een vaste plek op een vast moment. Kijk na een week of je het hebt volgehouden. Als dat zo is: geweldig, je geloof groeit als je vaak in de Bijbel leest. En als dat nog niet zo is: verander de plek of het tijdstip zodat het nog beter lukt.

Kerdoel

Kerdoel 49: (ruimte)

De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2019).

Lesdoelen

Lesbrief 'Samen geloven'

De leerlingen krijgen een indruk hoe het is om christen te zijn in Afghanistan door te luisteren naar het verhaal en daarna daarover in gesprek te gaan. Vervolgens kunnen ze dit koppelen aan het thema 'samen geloven' doordat de leerlingen aan de slag gaan met een samenwerkingsopdracht.

De leerlingen krijgen praktische handvatten hoe zij actief kunnen zijn in de gemeente door het Bijbelstukje te lezen.

LESBRIEF SAMEN GELOVEN

EEN ONVERKLAARBARE ONTSNAPPING - VERHAAL

Farid uit Afghanistan

Het is vijf uur in de ochtend. In het appartement zit een groepje mannen met baarden en tulbanden op hun hoofd in een kring, alsof ze rond een kampvuur zitten. Wat heeft hen samengebracht? Niet de warmte van een vuur, maar het licht van Gods Woord. Op de vloer, midden in hun cirkel, liggen met de hand getekende schetsen van Bijbelse verhalen. Er staat een kan water in de buurt, met een bijpassende schaal om voeten te wassen. De mannen doen Bijbelstudie.

Bijna op fluisterton begint Farid, de leider van de groep, te bidden. 'We danken U, God, dat U ons deze morgen wilt ontmoeten. Dank U voor Uw aanwezigheid.' Buiten het appartement is het harde en ruige landschap van Afghanistan. De gebouwen van de stad versmelten met de steile, hoog oprijzende bergen erachter, allemaal in verschillende zandtinten. Het is niet gemakkelijk om te zien waar de bewoonde wereld eindigt en de natuur begint.

Farid begint net over het bijbelboek Handelingen als er hard op de deur wordt gebonkt. Voordat iemand iets kan doen, stormen mannen in donkere kleding en met geweren en messen in hun handen naar binnen. Farid wordt tegen de grond geslagen. Zijn handen worden achter zijn rug gebonden en er wordt een mes tegen zijn keel gedrukt. Geen van de zes mannen biedt weerstand.

Te midden van alle paniek en verwarring brengt gebed rust. 'God', bidt Farid, 'als dit het moment is waarop ik moet sterven dan vergeef ik deze mensen die me willen doden.' Farid vindt het een eer om te sterven voor Gods Naam. 'Ik wilde dat God hen zou vergeven en ik wilde dat ze tot Christus zouden komen als gevolg van mijn dood', zei hij later.

Farid sluit zijn ogen en wachtte op de vreselijke pijn van het mes en het einde. Als er niets gebeurt merkt hij dat God wil dat hij opstaat en de kamer verlaat. Dus staat hij op.



Zijn handen zijn niet meer vastgebonden. De tie-wrap die om zijn polsen zat, valt eenvoudigweg op de grond. Hij loopt naar de deur, die door twee mannen wordt bewaakt. 'Ga zitten, hond!' beveelt een van hen. 'Jij komt dit huis niet levend uit!' De ander richt zijn Kalasjnikov op Farid en haalt de trekker over. Klik. Niets. Het geweer ketst af. Klik. Nog eens. Het feit dat het geweer alle dienst weigert, leidt beide wachtposten af en Farid gaat ervandoor. Als hij met drie, vier treden tegelijk de trap af sprint, hoort hij schoten. Hij ziet hoe de kogels naast hem de stukken van de muur laten spatten, maar hij weet ongedeerd weg te komen.

Het verhaal van deze ontsnapping is nog ongelofelijker als je weet dat geen van zijn vrienden gewond is geraakt. Alleen de leider van de overvallers raakte gewond, toen hij per ongeluk werd neergeschoten. Toen de politie onderzoek deed, deden ze een huiveringwekkende vondst: een Al-Qaida-vlag, twee zwaarden en een videocamera. Volgens de politie waren de overvallers van plan geweest om alle zes de mannen te onthoofden en dat op te nemen, om daarna uitgezonden te worden op het televisiestation Al Jazeera. Blijkbaar wisten de aanvallers dat Farid moslims wilde vertellen over Jezus. De video zou voor zendelingen, evangelisten en ex-moslims een signaal afgeven dat ze zouden worden vermoord als ze niet stopten met het vertellen over Jezus. Maar wat de aanvallers wilden, is uiteindelijk niet gelukt! In plaats daarvan hebben deze christenen weer een nieuwe reden om zich te verblijden in de macht van hun God!



DE BIJBEL OPEN



1 Korinthe 14: 12,26

¹² Zo ook u, als u naar geestelijke gaven streeft, zoek er dan naar om overvloedig te zijn in gaven tot opbouw van de gemeente.. (...) ²⁶ Hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen een psalm, of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een andere taal, of hij heeft een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw.

- » Dit staat in de Bijbel geschreven en het gaat over het samenkomen in een kerk. Wat doe jij in de kerk?

GELOVEN DOE JE SAMEN - NU JIJ

Deze opdracht mag je samen doen.

Dat past goed bij het thema! In een viertal kiest iedereen een vakje. Daarin schrijf je wat jij bij het thema 'samen geloven' vindt passen. Na 10 minuten verzamel je als viertal wat jullie hebben opgeschreven. Iemand schrijft een samenvatting daarvan in het middelste vakje. Klaar!



Gebruik

SAMEN
GELOVEN

Gebruik

Gebruik

Meer informatie op www.sdok.nl en www.stefweb.nl



SDOK - STICHTING DE ONDERGRONDSE KERK

'SDOK dient vervolgte christenen over de hele wereld en verbindt christenen in Nederland met hen.'

SDOK gelooft in de eenheid van het lichaam van Christus, de wereldwijde kerk. Een lichaam waarvan de delen betrokken zijn bij elkaar. Daarbij staat het 'delen' en 'dienen' centraal.

SDOK merkt dat de getuigenissen van vervolgte christenen ons geloof versterken. Deze broeders en zusters zijn levende getuigen van Gods genade en kracht. Hun verhalen moedigen aan om Jezus Christus te blijven volgen, ongeacht de gevolgen. SDOK is een interkerkelijke organisatie en werkt vanuit het geloof in Jezus. SDOK laat zich leiden door Gods Woord, de Bijbel.

Het werk van de SDOK is zichtbaar in verschillende dingen:

- » Steunen van direct getroffen;
- » Helpen van kinderen door het realiseren van onderwijs, zorg voor de gezinnen, noodhulp bij aanslagen (medische en praktische zorg);
- » Toerusten van de vervolgte kerk door het sturen van Bijbels en evangelisatiemateriaal, door trainingen te geven aan voorgangers of evangelisten en door bij te dragen aan het levensonderhoud van voorgangersgezinnen;
- » Inspireren van de kerk in Nederland door verhalen, sprekers, magazines.

In deze lesbrieven wordt er aandacht gegeven aan christenvervolgelingen om de kinderen hierover bewust na te laten denken. Omdat alle christenen in deze wereld als leden van één lichaam zijn, mogen en kunnen we elkaar ondersteunen en van elkaar leren. En het vormt kinderen in hun geloof, zoals een uitspraak van een vervolgte christen luidt: 'Waarom God toelaat dat wij hier zo worden vervolgd? Om jullie in de vrije wereld te leren wat radicaal geloof is.'

Meer informatie: www.sdok.nl



PRESENTATIE/GASTLES

SDOK komt graag kosteloos langs op uw school om een gastles te geven over vervolgte christenen. De inhoud is specifiek gericht op kinderen. De stichting brengt het thema dichtbij door middel van verhalen en video's van leeftijdsgenoten die te maken hebben met vervolging. De presentaties zijn kosteloos.

Inhoud en opzet
De opzet en inhoud van de presentatie komt tot stand in overleg met de leerkracht.

Boek GRATIS
sdok.nl/stef/voor-scholen

