

Kerstviering ***over vervolgte christenen***

Introductie

Kerst in landen waar christenen vervolgd worden. We kunnen het ons nauwelijks voorstellen. Hoe vieren onze broeders en zusters Kerst? En hoe vieren wij Kerst? Eén ding is zeker: als we rond de kerstdagen iets horen over de manier waarop onze vervolgte broeders en zusters de geboorte van Jezus Christus herdenken, roept dat verwondering op.

Verwondering over de ruimte die wij krijgen om in alle vrijheid Kerst te vieren. Onvoorstelbaar anders dan in Noord Korea, Afghanistan of Somalië. En tegelijkertijd ook verwondering over de manier waarop juist ook in die landen op een indrukwekkende manier Kerst beleefd wordt. Ondanks dreigend gevaar en beperkte vrijheid.

Wereldwijd knielen mensen bij het Kribbekind dat Kruiskoning werd. Openlijk of haast onzichtbaar. We weten ons juist op die manier met elkaar verbonden, samen levend van het wonder dat God Zijn Zoon aan deze wereld gaf.

Om dat besef gaande te maken, heeft de SDOK een middag- of avondvullend programma ontwikkeld dat u kunt gebruiken in uw gemeente of geloofsgemeenschap.

Afgelopen jaar heb ik een groot deel van dit programma gebruikt bij de kerstviering van de PCOB in Nieuwerkerk a/d IJssel. Deze try-out leverde veel positieve reacties op. Samen met de SDOK is dit programma nu verder uitgewerkt. We stellen het graag beschikbaar voor een breder publiek.

We wensen u een onvergetelijke bijeenkomst toe!

Ds. H.I. Methorst, ambassadeur SDOK

Duur

Duur van het programma: ca. 2 uur. Het programma is natuurlijk aan te passen aan elke situatie. Omdat het uit losse onderdelen bestaat kan het naar wens worden ingekort.

Start van programma

Start met een video over vervolgte christenen bijvoorbeeld het verhaal van Pabel en Kelly in Colombia (www.sdok.nl/colombia) of Pakistan: We hebben niets en toch hebben we alles. (www.sdok.nl/niet).

Programma-onderdelen

We hebben de volgende programma-onderdelen beschikbaar:

- 3 Gedichten
- Kerst met Richard Wurmbrand (duur ca. 6 minuten)

"In tijden van grote moeite werd Christus geboren in vele harten", schreef Richard Wurmbrand, terugblikkend op de veertien keer dat hij de kerstdagen in de gevangenis doorbracht. In een cel zonder privacy hoorde Richard de beul zijn misdaden belijden tegen zijn slachtoffer. En hij hoorde hoe de gemartelde zijn folteraar verzekerde dat hij vergeven was, waarna de twee elkaar omarmden. Beide mannen stierven die nacht, de nacht voor kerst. Kerst was niet slechts een herdenking van wat er in Bethlehem was gebeurd. Nee, Jezus was geboren in het hart van een crimineel.
- Mediatie 'Het vervolgte Kind' (duur ca. 6 minuten)

Door Ds. H.I. Methorst - Waar Jezus komt, is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Niet alleen maar liefde en vrede. Waar Jezus is, komt onmiskenbaar een scheiding aan het licht. Het is een verschil van dag en nacht. Knielende mensen. En anderen die overeind blijven. Jezus is vervolgd. Net als Zijn kerk. Maar: hun lijdensweg wordt een levensweg.
- Mediatie 'Zingen in de nacht' (duur ca. 6 minuten)

Door Ds. H.I. Methorst - We zingen. Veel en vaak. Zeker ook in de laatste maand van het jaar. Soms vraag je je af: is het niet wat veel allemaal? Kennen we onze maat nog? Als we niet oppassen zingen we in de Adventsweken zoveel dat we met Kerst eigenlijk al uitgezongen zijn. Een melodieuze meditatie van voorganger Henk Methorst.
- Verhaal over vervolgte christenen: Syrië (duur ca. 3 minuten)

Hanna uit Syrië vertelt hoe het enkele jaren geleden was om Kerst te vieren in haar land. "Kerst is geen feest voor ons dit jaar. Hoe kunnen we feest vieren als zoveel mensen in onze omgeving lijden? Wij bidden onze gebeden in een kapot geschoten kerk. We hebben geen kerstversieringen. Elke versiering daagt terroristen uit. Om ons aan te vallen. Ze sturen ons als christenen regelmatig een bericht: we hebben een speciaal kerstgeschenk voor jullie: drie bomauto's."
- Verhaal over Abdul, een vervolger die volgeling werd (duur ca. 25 minuten)

Abdul is van slag door een vreemde droom. Hij spreekt erover met het ontvoerde christelijke meisje Rejoice dat hij als slavin houdt. Hij merkt tot zijn verwarring dat de felle haat die in hem is, afzwakt. SDOK-bestuurslid Monica Nieuwenhuijse schreef een boek over christenvervolging. Dit kerstverhaal, over licht dat duisternis overwint, is hierop gebaseerd.
- Verhaal over Kuno, de zoon van een vrije Fries (duur ca. 50 minuten)

Op een late avond van een koude voorjaarsdag in het jaar 930 vissen Kuno en zijn vader op zee. Kuno groeit op in armoede en met angst voor de Vikingen die roven en doden. 'Verlos ons van de Boze en van de Noormannen', dat moesten hij en zijn zusje Gisla bidden op de drempel van de hut, als de avondklok van het kloosterkerkje luidde. Die dag worden ze aangevallen door de Vikingen. Kuno wordt meegevoerd als slaaf. De Vikingen dwingen Kuno op een feestavond voor hun goden, om zijn God te verloochenen. Dit weigert hij en dat heeft vreselijke gevolgen.

● **Liedsuggesties**

- God is getrouw, Zijn plannen falen niet
- Er is uit 's werelds duist're wolken...
- Als alles duister is... (OTH 251)
- Nu daagt het in het Oosten (OTH 95)
- Psalm 27 vers 1 en 7 (NB)
- Dankt, dankt nu allen God.