

Kerstverhaal 1 (kort)

Duur: 5 minuten

Sneeuw in Damascus

We gaan naar het Midden-Oosten. Syrië. Een paar jaar geleden. Voor veel christenen in het Westen is Kerst een feest van relatieve vrede. Samen met familie, vrienden, geschenken, een diner. Wat een feest. Vakantie, vrijheid, vrede.

In gebieden waar christenen vervolgd worden, is dat heel anders. Christenen mogen helemaal niet in alle openheid Kerst vieren. Kerst is voor hen wel heel belangrijk, maar zo anders als voor ons. Zij aanbidden het Christuskind in het geheim.

Ik vertel u het verhaal over Hanna. Een christin in Syrië. Een paar jaar geleden. Ze woont in een door verwoesting getroffen Damascus. Met haar man en twee dochters. Het leven is ongeloflijk zwaar. Kerken zijn aangevallen en vernietigd. Veel christenen hebben alles verloren wat ze hebben. Hun huis, hun werk, alles. Sommigen verloren hun leven. En kregen daardoor juist eeuwig leven.

Hanna vertelt over haar leven in Syrië: "Het sneeuwt in Damascus. Het is koud. We hebben niets om ons te warmen. Er is groot gebrek aan olie en gas. En de stroomvoorziening is niet stabiel. Steeds maar weer een storing. Gisteren was ik met m'n dochter thuis en we trokken alle kleren aan die we konden vinden.

Maar ik ben verscheurd als ik denk aan alle Syriërs die nu op straat leven. Mijn hart breekt als ik aan de kinderen denk die in hun zomerkleren over straat lopen. Ik zou ze zo graag willen helpen. Maar het is voor mij veel te gevaarlijk om over straat te gaan. Ik ben christen. Ik ben m'n leven niet zeker.

En Kerst... is geen feest voor ons dit jaar. Hoe kunnen we feest vieren als allerlei mensen in onze omgeving lijden?

Wij bidden onze gebeden in een kapot geschoten kerk. We hebben geen kerstversieringen. Elke versiering daagt terroristen uit. Om ons aan te vallen. Ze sturen ons als christenen regelmatig een bericht: we hebben een speciaal kerstgeschenk voor jullie: drie bomauto's."

Dát is de sfeer van Kerst in het Midden-Oosten. Kerst in Syrië. Kerst in Damascus. Alles duister. En toch... in die diepe duisternis... wordt het licht... Het Licht van Kerst... Een lichtend vuur dat nooit meer dooft...!

(Bron: www.christianity.com)