

Bijbelstudie over christenvervolgning

Opzet

Deze bijbelstudie gaat over het thema 'volharding'. De opzet is als volgt:

1. Inleiding en gebed
2. Video met getuigenissen van vervolgte christenen (15 minuten)
3. Bespreken van video (15 minuten)
4. Volharding in de Bijbel (45 minuten)
5. Verdieping (10 minuten)

Opmerkingen vooraf

- Deze opzet is gemaakt voor een bijbelstudie van tenminste anderhalf uur. Heb je minder tijd? Je kunt dan de vragen 1, 2 en 5 overslaan. Je kunt natuurlijk ook een eigen vragenselectie maken.
- Zorg dat je een internetverbinding hebt om de video te bekijken. Je kunt ook de video van tevoren downloaden.

1. Inleiding

Elke dag betalen Jezus' volgelingen in landen waar moslimextremisten de lakens uitdelen een hoge prijs voor het volharden in hun geloof. Ze doorstaan hevige vijandschap, zware nood, brute aanvallen, en lijden onvoorstelbare verliezen omdat ze weigeren Jezus te verloochenen. Ze staan vast in hun toewijding aan hun Heere en Heiland, en volgen Hem vastberaden.

Volharden voor de zaak van Jezus Christus betekent standhouden en elke tegenstand weerstaan die zich tegen ons verheft. Het beeld dat je daarbij krijgt, is iemand die zijn voeten stevig in de bodem plant en tegen een storm in leunt of tegen de stroming van een rivier in duwt. Het is niet iets wat in eigen kracht te doen is.

De vervolgte christenen die we vandaag gaan ontmoeten zullen ons aansporen om ons bij hen aan te sluiten, ondubbelzinnig Gods kant te kiezen en gehoorzaam te zijn aan Zijn bedoeling met ons leven, ongeacht wat het kost. Hun sterke verbondenheid met hun Heere en Heiland geeft hun de kracht om te volharden – 'met volharding de wedloop te lopen die voor hen ligt' (Hebr. 12:1).

Laten we intensief luisteren naar deze trouwe gelovigen. Hun geloof en de kracht van hun verbondenheid met God kunnen ons leven diep raken.

Vergeet niet om, voor je begint, God te vragen om Zijn zegen. We wensen jullie een goede bijbelstudie toe!

Team SDOK.

2. Bekijk de video

Bekijk [deze video](#) over volharding.

3. Bespreking van de video

Vraag 1

Sommige christenen die we in deze video's hebben leren kennen, zijn gewone mensen die naar hun werk gingen, voor hun gezin zorgden of een opleiding volgden, tot plotseling hevige vervolging hun hele leven op de kop zette. Hoe 'voorbereid' waren ze daarop, denk je?

Vraag 2

Wat voor moeiten heb jij zelf ervaren bij ingrijpende veranderingen en onzekerheid in jouw leven? Hoe zou jij kunnen volharden in dreigende, moeilijke onzekere omstandigheden zoals je broers en zussen in Christus die kennen?

Vraag 3

Twee geïnterviewden hadden hun uiterste best gedaan om te volharden, maar kwamen op een punt waarop ze niet meer konden: Safwan toen hij bijna dood was, en Ban toen ze een zelfmoordpoging deed.

- a. Wat hebben mensen die hun wanhopige situatie begrepen voor hen gedaan?
- b. Wat heeft God voor hen gedaan? Hoe heeft Gods ingrijpen hen veranderd?
- c. Hoe belangrijk is het om je in te zetten voor onze vervolgte familie?

4. In het licht van de Bijbel

Nu duiken we samen de Bijbel in om meer te ontdekken over 'volharden in het geloof'.

Vraag 4

Jezus werd vervolgd en uiteindelijk vermoord om de verkondiging van Zijn boodschap van redding aan de wereld waarin Hij leefde. Bij een gelegenheid zei Hij: 'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.' (Joh. 14:6) En bij een andere: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.' (Joh. 5:24)

- a. In hoeverre beschouw je het doorgeven van Jezus' boodschap aan anderen echt als het brengen van woorden van leven aan hen?
- b. Hoe bepaalt deze visie jouw gedrevenheid en toewijding om het Evangelie te delen?

Vraag 5

Eén voorbeeld waarbij de apostelen vervolging doorstonden en vurig doorgingen met prediken zoals God hun had bevolen, vinden we in Handelingen 5:17-21a.

- c. Welke overtuiging in het hart en het denken van de apostelen woog zwaarder dan het dreigement van vervolging?
- d. Hoe belangrijk lijkt deze overtuiging bij onze broers en zussen, die het Evangelie delen met mensen die zijn verdreven door de opmars van moslimextremisten?

Vraag 6

In zijn brieven van onderricht en bemoediging aan de jonge gemeenten beschreef de apostel Paulus de instelling die nodig is voor geestelijke volharding in termen van een sportwedstrijd.

- e. Laten we nagaan hoe zijn instructies ons op het rechte spoor kunnen houden om Gods doel met ons leven te vervullen. Lees Hebrëeën 12:1-2. Wat moet ons voor ogen staan, willen we goed 'de wedloop lopen'? En waarom?
- f. Lees nu samen 1 Kor. 9:24-27. Welke geestelijke lessen hebben we nodig om onszelf te beheersen, zodat we niet zonder duidelijk doel rennen?
- g. Lees tenslotte Filippenzen 3:14. Wil je echt het doel bereiken en tot het einde toe volharden?

Vraag 7

Het lijkt geen twijfel dat de apostel Paulus meedogenloos is vervolgd, en door alles heen een trouw dienaar van de Heere is gebleven. Lees 2 Tim. 4:6-8. Welk voorbeeld van deze vorm van geestelijke volharding hebben onze vervolgte broers en zussen in Irak ons gegeven? Hoe spoort hun voorbeeld ons aan om trouw te volharden?

5. Verdieping

Vraag 8

De apostel Paulus was bereid persoonlijk elk offer te brengen om Christus te gehoorzamen door het Evangelie te prediken, en hij wist dat God hem kracht zou geven om vol te houden. Maar wel zien we in Filippenzen 4:11-14 hoeveel de ondersteuning van zijn medechristenen voor hem betekende.

- h. Wat betekent het voor vervolgte christenen dat hun broers en zussen wereldwijd aan hen denken?
- i. Ben je bereid in de moeiten van je broers en zussen in Christus te delen en Gods goedheid tot uitdrukking te brengen door hen te ondersteunen en te dienen? Op welke manier zou dat kunnen?

Verder met het thema?

Wil je meer leren van vervolgte christenen? We hebben ook bijbelstudies over de thema's vreugde, opoffering, vergeving, trouw en moed. Deze hebben we uitgebracht onder de naam *i am n*. Kijk op www.sdok.nl/bijbelstudies.