

Overdenking

Duur: circa 8 minuten

Het vervolgde Kind

Waar Jezus komt, is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Niet alleen maar liefde en vrede. Waar Jezus is, komt onmiskenbaar een scheiding aan het licht. Het is een verschil van dag en nacht. Knielende mensen. En anderen die overeind blijven. Weigeren te bukken. Er niet aan denken te komen tot het Kind. Er overheen kijken. Er langs leven.

Waar Jezus komt, gebeurt van alles. Ook in Matth. 2. Wijzen komen uit het Oosten. Zijn ster is gezien. Door Wijzen. Magiërs. Helderzienden. Door hemels licht op het spoor gezet. Via Jeruzalem naar Bethlehem. Via de Hoofdstad naar de Broodstad. Ze komen knielend tot hun Koning.

Op weg geholpen. Door de ster. En later, daar in de stad Jeruzalem... door een bijbeltekst. Oude woorden van Micha. Onzorgvuldig geciteerd. Maar ze komen er! Wat een geloof! Jawel, het geloof van de wijzen uit het Oosten is een groot wonder!

Daar gaan de helderzienden. Op het spoor gezet door de blinde wegwijzers in Jeruzalem. De wijzen, helderziend. In groot geloof. Met vurig verlangen. Op zoek naar het Koningskind. En de wegwijzers, daar in de stad... Helderziend? Nee, blind. Ze wijzen de weg. Maar komen niet van hun plaats. Wegwijzers. Geen gidsen. Ze blijven waar ze zijn.

Verder hebben zij geen enkel vermoeden van de grote dingen die gebeuren. Dat is bij Herodes wel anders. Hij twijfelt. Kom bij me langs als je het Kind gevonden hebt. Dan ga ik ook. Om te aanbidden.

Ze gaan. De ster is er ook weer. Hemels licht voor helderzienden. Om blij van te worden. Licht in de nacht, sterker dan het donker.

Ze gaan. En ze vinden. Maria en het Kind. Nee, het is andersom. Ze vinden het Kind met Maria Zijn moeder. Het gaat blijkbaar om het Kind. Om Hem is alles te doen. Hij is het licht. Hij maakt het Licht in deze wereld. Ze vinden het Kind. Ze vinden Hem, die te vondeling gelegd werd in de wereld. Hij wordt gevonden. Hij laat Zich vinden.

Gevonden. Door de wijzen. Hij is het die gevonden wordt. Hij is het die gezocht wordt. Door Herodes. Gezocht, met een heel ander doel. Niet om voor te knielen. Maar om te vernielen. Wreed en moordzuchtig.

'Want ik duld niemand naast me in mijn rijk.' En het geboren Kind? het is van meet af aan het vervolgde Kind.

De wijzen kwamen bij de koning met een vraag: 'Waar is de geboren koning?' Ja, dat is schrikken als je zelf op de troon zit. Een koning geboren? Hier? Nee hoor!

Herodes, wat is hij wreed en gewelddadig. Zelfs naar de maatstaven van die tijd. Hij vermoordt eigen familie en eigen hofhouding. Om er maar zeker van te zijn dat niemand hem van de troon zou stoten.

En daarom, ook in Bethlehem: een kindermoord. Een slachtpartij. Waarschijnlijk worden zo'n twintig tot dertig kinderen omgebracht. Koelbloedig vermoord. Omdat Herodes op de troon moet zitten. Hij op de troon. Ik op de troon. Niet Jezus. En wij, het zou zomaar kunnen dat wij

allemaal een kleine Herodes in ons hart tegenkomen. Ik op de troon. Niet Jezus!

Herodes. Bedrog. Angst. Bloedvergieten. Onrecht. Kwaad van grote omvang. Toen. Nu. Vervolgd. Hij. Jezus. Het kind. Toen. En vandaag: tallozen. Zij die geloven in Hem. Jezus volgen en vervolgd worden. Gaan in het spoor van het Kind van Bethlehem.

Vluchtend. Vervolgd. Hele gezinnen. Mannen. Vrouwen. Ouders. Kinderen.

De vervolgde Kerk heeft het van geen vreemde. Al gaande in het spoor van Jezus... van het vervolgde Kind, treft haar hetzelfde lot.

Lijden. Bloed. Zweet. Tranen. Gebroken dromen en stukgelopen idealen. Een lijdensweg. Ja. Maar ook een levensweg. Dat werd het ook voor Jezus. Via Bethlehem naar Jeruzalem. En van Jeruzalem naar Golgotha. Van Golgotha naar Jeruzalem. Tot in het hemels Jeruzalem. De Lichtstad. Met poorten en straten van goud. En nee, daar geen Herodes op de troon. Maar Hij, de Koning der Koningen: Jezus, aan Wie alle macht is gegeven, in de hemel en op de aarde.

Kerst, het zal dit jaar niet hetzelfde zijn. Denkend aan allerlei mensen die lijden met Kerst. Lijden aan het leven. Lijden in het geloven. Volgeling en vervolgde zijn. We vergeten hen niet.

Wat een lijdensweg voor hen. En wat een levensweg. Inderdaad, tóch: de weg naar het leven. Naar Jeruzalem. Naar huis. Wie zit daar op de troon? Koning Jezus. En met Hem... heel Zijn vrijgekochte Kerk. Zij zullen als Koning heersen. En de vijand? Die is een voetbank voor de voeten. Verdrukt. Vertrapt. Verloren.

En voor vandaag, onderweg? Het wordt al lichter. Het daagt in het Oosten. Hij komt de volkeren troosten, Hij, die eeuwig heersen zal!

Amen.