

Kerstverhaal 3 (kort)

Duur: 5 minuten

Kerst met Richard Wurmbrand

"In tijden van grote moeite werd Christus geboren in vele harten", schreef Richard Wurmbrand, terugblikkend op de veertien keer dat hij de kerstdagen in de gevangenis doorbracht.

Slapen

Het was kerstavond. Richard Wurmbrand was net terug in zijn cel na twaalf lange uren dwangarbeid in de bitterkoude Roemeense winter. Zijn hele lichaam deed pijn, hij rilde van de kou en zijn maag rommelde van de honger. Desondanks liet kapitein Stan Richard en zijn celgenoten nog een uur langer op appel staan.

"Deze vuist is zo hard als staal geworden door het slaan van gevangenen", schreeuwde de kapitein, terwijl hij zijn hand ontblootte. "Ik kan iedere van jullie met één klap breken. Ik beloof jullie dat je morgen tijdens het feest erger zult worden geslagen dan ooit. Christus is niet geboren voor jullie. Niemand houdt van jullie. Jullie vrouwen zijn nu met andere mannen. Jullie kinderen zijn nu communisten en ze vervloeken jullie. Zalig Kerstfeest!"

Richard en een paar van zijn celgenoten wisten wel beter. Ze wisten dat Jezus van hen hield en dat Hij naar de wereld was gekomen voor iedere man in die gevangenis. Ook voor kapitein Stan.

Toen de kapitein was vertrokken, strekte dominee Craciun, een van Richards celgenoten, zijn verzwakte lichaam moeizaam uit op de paar houten planken die als bed dienden, en fluisterde tegen Richard: "Het kan onplezierig worden morgen, maar 'de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen' (Psalm 121:4)." Een paar tellen later sliep de dominee vredig.

Dief

Opnieuw was het Kerst. Een ander jaar, een andere gevangenis. In de cel ving Richard een gesprek op tussen een dominee met de naam Simeon en een dief met de naam Cunia. Elke dag stal Cunia de bril van Simeon en gaf die vervolgens terug in ruil voor het rantsoen suiker van de dominee. Simeon klaagde nooit, maar die dag zei hij tegen de dief: "Ik geef je de suiker graag hoor. Je hoeft me echt niet te chanteren door mijn bril af te pakken." "Hoe komt het dat je niet boos wordt en mij verlinkt?" vroeg Cunia. "Omdat ik wil dat je een beter mens wordt", antwoordde Simeon. "Ik houd van je." "Niemand houdt van me", zei Cunia. "Ik ben een dief."

"Vandaag is het Kerstfeest, de geboorte van Jezus", vervolgde Simeon. "Jezus hield zoveel van dieven dat hij zichzelf vergelijkt met een dief in de nacht. Net als jij, houd ik ook van goud. Als mijn eeuwige woonplaats heb ik een stad gekozen waar zelfs de straten met goud geplaveid zijn. Jezus kwam daarvandaan om ons rijk te maken. Het is niet meer nodig om te stelen." Opnieuw werd het verhaal verteld over de Zoon van God die geboren werd in een stal om ons te redden.

Vrede

Op een andere kerstavond lag Richard ziek in bed. In het bed rechts van hem lag een abt met de naam Iscu te wachten op de dood, als gevolg van de martelingen die hij had ondergaan. De abt was rustig, in het vertrouwen dat hij spoedig bij Jezus in de hemel zou zijn. In het bed aan de linkerkant van Richard lag een andere gevangene – de man die Iscu had gemarteld. Zijn kameraden hadden zich tegen hem gekeerd en hij was nu zelf gevangengenomen en gemarteld. Radeloos door zijn daden, maakte deze man Richard 's nachts wakker. "Ik heb verschrikkelijke dingen gedaan. Ik kan geen vrede vinden. Help me alstublieft!" smeekte hij.

Op dat moment riep Iscu twee celgenoten bij zich. Ze ondersteunden hem terwijl hij langzaam naar zijn beul liep en op diens bed ging zitten. "Je was jong, je wist niet wat je deed", stelde hij de man gerust, terwijl hij diens hoofd streelde. "Ik vergeef je en ik houd van je, net als alle andere christenen die je slecht behandeld hebt. Als wij, zondaars die gered zijn door Jezus, al zo kunnen liefhebben, hoeveel te meer is Hij bereid om al het kwaad dat jij gedaan hebt, uit te wissen en je helemaal schoon te wassen! Alleen: bekeer je."

In die cel zonder privacy hoorde Richard de beul zijn misdaden belijden tegen zijn slachtoffer. En hij hoorde hoe de gemartelde zijn folteraar verzekerde dat hij vergeven was, waarna de twee elkaar omarmden.

Beide mannen stierven die nacht, de nacht voor kerst. Kerst was niet slechts een herdenking van wat er in Bethlehem was gebeurd. Nee, Jezus was geboren in het hart van een crimineel.

"Dit is de ware betekenis van Kerst" schreef Richard.

De Roemeense predikant Richard Wurmbrand (1909 – 2001) zat veertien jaar in communistische gevangenissen vanwege zijn geloof. In 1965 werden hij en zijn gezin vrijgekocht uit Roemenië en naar Europa en later Amerika gehaald. Richard en zijn vrouw Sabina deelden overal de verhalen van vervolgte christenen en schudden zo de wereld wakker voor wat er gebeurde achter het ijzeren gordijn. De Wurmbrands waren de grondleggers van een wereldwijd netwerk van organisaties, waaronder SDOK.